

”Välkommen till medeltiden”

I nom Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening föddes år 1992 tanken på ett historiskt friluftsmuseum i kommunen. Idén väckte entusiasm hos politiker, tjänstemän och kulturintresserade kommuninnevånare. Stiftelsen Forn-Åker bildades med pensionerade SAS-tjänstemannen Lars Alegren som projektledare.

Runö kursgård och folkhögskola ställde mark till förfogande, ett område vid Tunaviken. Efter några år hade Forn-Åker byggt en liten stenåldersby på området. Skolklasser kom dit, fick se och uppleva hur man levde på stenåldern. Hittills har 22 000 skolbarn besökt Forn-Åkers stenåldersby. Anläggningen är alltså populär.

Nu har Forn-Åker också fått en medeltidsgård med tre byggnader, kallad Isättra gård. I samband med utgrävningar i nuvarande Skärgårdsstad intill Isättraviken hittade arkeologer resterna av en gård från 1300-talet. Där fick Forn-Åker en förebild till sin medeltidsgård. Man har också byggt en gästbudssal av gotländsk modell. Ulf Bredberg, Kjell Sjöström och Sven Jacobsson ritade, timrade och snickrade.

Söndagen den 29 september invigdes alltså medeltidsgården. Det blev en rolig tillställning. De inbjudna fick lyssna till häftiga repliker från Christl Lund, fick möta vår medeltidskung Magnus, drottning Blanca och ärkebiskop Jöns. Man sjöng och spelade medeltida melodier. Alla medverkande var klädda i medeltida dräkter. Festen slutade med en medeltida måltid i gästbudssalen, löksoppa, bröd, ”kycklingklubba”, svagdricka mm. Ett riktigt forntida gästbud där de medverkande fick täta applåder.



Foton från invigningen 2007-09-29

